

Smeltkroes

Nederland zit vol wereldburgers.
Wij portretteren ze.

"Ik heb nog nooit het Nederlandse carnaval gevierd, wel het zomercarnaval."

Luiza Capulot (21)

Voor de Amsterdamse Luiza is er geen mooier feest dan carnaval. De Braziliaanse variant althans. Als het even kan, is ze elk voorjaar in haar geboortestad Rio de Janeiro.

"Ik hoef maar samba te horen en ik kan niet meer stoppen met dansen. Deze carnavalsmuziek raakt mij recht in mijn hart. Ik vind het Braziliaanse carnaval fantastisch: feestelijke outfits, praalwagens, dansen... Heerlijk! Twee jaar geleden was ik tijdens het carnaval op bezoek bij mijn vader die nog altijd in Rio de Janeiro woont. 'Onze' dansschool Viradouro was als tweede geëindigd in de carnavalsparade en gaf een optreden in de buurt. Ik zocht mijn vader, die als beveiliging moest werken, en belandde midden in de optocht tussen alle gekostumeerde dansers en danseressen. Om eerlijk te zijn: dat was niet helemaal per ongeluk... Als enige zonder kostuum danste ik mee en het werd één groot feest. Al was mijn vader als beveiliging niet zo blij met mijn actie, haha. Carnaval is een feest dat mensen samenbrengt. Het maakt niet uit wie je bent: jong, oud, arm of rijk. Het is een feest voor iedereen. Eu amo carnaval!"