

# Buiten leven

Vier mensen met een buitengewoon leven.

## Willem Groenewold (38)

Willem is kapitein op de veerboot van Ameland naar het Friese Holwerd. Jaarlijks brengt hij duizenden mensen naar het Waddeneiland.

“Het beste uitzicht van werkend Nederland, dat hebben mijn collega’s van de veerdiensten en ik. Wat mij betreft is er geen mooier stukje Nederland dan onze Waddeneilanden. Ik voel me bevoorrecht dat ik hier zo vaak van kan genieten, want het uitzicht is iedere keer anders. Net als dat er elke dag andere passagiers op de boot stappen. Die afwisseling maakt het werk zo leuk, geen dag is hetzelfde. In de winter zijn er minder afvaarten. In de zomer varen we zelfs met twee schepen. Dan zijn er ook veel schoolreisjes. Het is fantastisch om te zien hoe die kinderen over de zonnedekken rennen en naar buiten kijken. Ik snap dat enthousiasme wel. Zodra je de boot op stapt, heb je direct een vakantiegevoel.”



***“Op Ameland kun je op plekken lopen waar je amper iemand tegenkomt. Zelfs in de zomer.”***



***“Met de landen-  
thema's in onze  
tuin is een  
vakantie naar  
het buitenland  
niet nodig!”***

## **Carla Smoor (57)**

Als het weer het ook maar even toelaat is Carla in haar tuinhuis op een steenworp afstand van haar huis te vinden. Op deze plek, midden in het bos, bestaat de buitenwereld even niet.

“Zeven tot acht maanden per jaar zitten we in ons huisje van 30 vierkante meter. Een tv hebben we er niet. Waarom zou je als je recht voor je deur genoeg te zien hebt? In de natuur vind ik mijn rust. Ik geniet intens van de vogels die ik hoor fluiten en de frisse lucht die ik kan inademen. In

ons tuinhuis zijn maakt mijn leven ook avontuurlijker. Bedenk maar eens hoe je het eten koel houdt als de accu van de koelkast niet meer werkt. Dan moet je alternatieven verzinnen. Heerlijk! Natuurlijk is het niet altijd zo idyllisch. Het huis voelt soms te klein, we hebben geen cv-ketel en moeten 2000 vierkante meter grond onderhouden. Dat is hard werken. Gelukkig hebben we veel vrienden en familie die graag langskomen, ze houden van de vibe. En als we willen, kunnen we altijd nog teruggaan naar ons ‘echte’ huis. Daar zijn is voor ons als een luxe vakantie.”